

Amsterdams Marionetten Theater

De Wijde Wereld – Op reis met Schubert



Over 'De Wijde Wereld' en Franz Schubert

De Wijde Wereld is een voorstelling met veel muziek. Je hoort allerlei liederen van **Franz Schubert**. Hij is geen *songwriter* die je nu op televisie ziet, want hij leefde lang geleden, in de 19^e eeuw, in Duitsland. Maar zijn liederen waren zo mooi dat ze heel beroemd werden, en nu nog steeds worden gezongen.

We noemen zijn liederen *klassieke muziek*.

Vaak zijn ze te horen in het beroemde Concertgebouw in Amsterdam, maar deze keer worden de liederen gezongen door houten marionetten. Dat zul je straks horen en zien!

Als het rode doek opengaat...

Dan zien we een Dichter, die ons vertelt hoe dit stuk is ontstaan.

Hij vond bij zijn wandeling in het bos een paar losse vellen papier, helemaal nat van de regen. Het bleek het dagboek te zijn van een jonge molenaar, die van alles opschreef over zijn reis.

De Dichter besloot om er gedichten van te maken. En bij die gedichten is later weer muziek geschreven, door de componist Franz Schubert.

En dat is de muziek die je straks zult horen!

Veel plezier bij de voorstelling!



foto's en filmpjes op:
www.marionettentheater.nl

Het Amsterdams Marionetten Theater speelt voor **volwassenen en kinderen**. Voor **scholen** zijn er **workshops** 'maak je eigen marionet' en speciale **schoolvoorstellingen**.

Zie: www.marionettentheater.nl

Amsterdams Marionetten Theater,
Nieuwe Jonkerstraat 8, 020-6208027,
info@marionettentheater.nl